

60 ÅR

**PRIKKEN
SPECIAL**



Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012
Sejlklubben Greve Strand på tryk

1952 - 2012

RECEPTION

I SEJLKLUBBENS KLUBHUS

11. AUGUST 2012

13:00 - 16:00

2002 - 2012

Jørgen Jespersen ser tilbage på årene
efter 50 års jubilæet

Formanden

Har Ordet ... Ove skriver

TEMPO BÅDUDSTYR

BESTILLING VIA
POSTORDRE
ET BESTILLINGSFORMULAR PÅ TEMPO



BESTILLING VIA
INTERNET
WWW.TEMPORAADUDSTYR.DK

Skandinaviens største udvalg i bådudstyr



I butikken finder du det store udvalg i udstyr til båden, samt et stort vedligeholdelses-program til din bådmotor, Volvo, Perkins, Vetus, Mercury, BUKH og Yanmar.

Vi har et stort udvalg i det nyeste sejlerøj, støvler, sko samt redningsveste i de kendte mærker HELLY HANSEN, MUSTO, HENRI LLOYD, dubarry, SLAM, PRORAINER, SEBAGO, SECUMAR samt mange andre.



Danmarks bedste åbningstider

Mandag - fredag: 09.00 - 17.30 . Lørdag: 09.00 - 15.00. Søndag: 10.00 - 15.00

Geminivej 2 . 2670 Greve Tlf.: 43 95 01 90

tbu@tempobaadudstyr.dk - www.tempobaadudstyr.dk

1965: Søsætning foregik fra stranden og var ikke altid lige nem. Der var ofte, også dengang, meget tang i strandkanten og den nederste del af trærampen kunne være skyllet væk efter pålandsvind.

I kraftigt pålandsvind kunne det være specielt vanskeligt at komme ud. Bådene måtte slæbes ud over de 2 første revler, så man kunne få sænkekøl og ror i vandet. Resultatet var, at man var gennemblødt fra top til tå inden kapsejladsen startede. Der var ikke noget, der hed tørdragt eller våddragt (måske kunne man kalde det en form våddragt, særligt sundt har det nok ikke været).

Foto: Børge Carlsen.

TAK!



Det er en stor glæde, at kunne byde Sejlklubbens medlemmer, Sejlklubbens venner, potentielle ditto, interesserede og almindeligt nysgerrige "velkommen ombord".

Af mere end een grund. For det første, så er Prikken et vidunderligt håndfast vidnesbyrd om, at Sejlklubben lever. At der er medlemmer der har gjort sig den umage at skrive, finde billeder frem, sætte Prikken sammen, få Prikken trykt og få den ud. For det andet viser Prikken, at der udover medlemmerne selv, er lokale forretningsdrivende der kærer sig om Sejlklubbens ve og vel, og derfor - og formentlig fordi vi hylder princippet om at støtte dem, der støtter os - har bidraget med annoncering.

Redaktionen ønsker at rette en særlig tak til

- Jørgen Jespersen for en detaljeret beskrivelsen af de sidste ti år i Sejlklubbens historie,
- Britta (ja præcis, *den* Britta ... igen!), vores heltinde og forbillede, for et kæmpe arbejde med at stable reception og fest på benene, kommunikere med annoncører, scanne i omegnen af tusinde gamle fotos, og for at gøre det hele som om det ikke var noget særligt.
- Alle jer der har leveret billedmateriale. Alt det vi ikke kan få med her i bladet, viser vi i løbet af jubilæumsåret på hjemmesiden, og en hel del af dem vil blive vist ved receptionen i Klubhuset den 11. august.

Velkommen!
Redaktionen

Tak til vores annoncører, der gjorde udgivelsen af dette nummer lidt nemmere for Sejlklubbens økonomi og kasserens nerver:

Bilka

Jespers Madhus

Greve Pejsecenter

Kommunikator Reklameværksted

Tempo Bådudstyr

Funks Fisk & skaldyr

Thurah Vognmand

Føtex Greve

I 1965 lå klubhuset nederst til højre på Havnevej med bådplads placeret bagved. På dette tidspunkt sejlede hovedparten af medlemmerne Piratjoller.
Foto: Børge Carlsen



Af ... Formanden

Alle sejlkubber har en historie, som beskriver og fastholder forløb, episoder og ikke mindst personlige oplevelser i og omkring fællesskabet.

SGS er i denne sammenhæng helt på linje hermed, og har sin helt unikke historie, som altså nu går 60 år tilbage i tiden, og som da heldigvis slet ikke er færdigskrevet endnu.

At tingene og interesserne i en klub er blevet forandret over 60 år, er en aldeles naturlig udvikling som indebærer, at den sejlkub, som vi i dag kender som SGS, slet ikke så sådan ud, da den startede i 1952. Bådene, som vi for det meste anvender i dag, er også langt fra de joller, som i virkeligheden var dem, der startede det hele. Det kan vi så alle have en mening om, men det er vel ikke så skidt endda.

Jollerne har egentlig deres egen historie, da det jo, som tidligere skrevet, var dem, der satte det hele i gang på en strandgrund i Greve, nogle år før at SGS blev startet.

Strandgrunden var ejet af Edmund Ussinger, og da sønnen og mange af hans jævnaldrende, sejlglade venner samledes her til sejlads, var spiren lagt til en ny sejlkub, og hvad var mere naturligt end at den nye formand blev Edmund Ussinger.

Interessen for sejlads med joller voksede stadig, og 25 år efter starten var der 100 optimistjoller og 45 andre sejljoller. Et imponerende antal som holdt sig langt ind i firserne.

I dag må vi erkende, at det som var omdrejningspunktet i de første mange år, ikke længere kan fange de unge, og det er også svært at få de såkaldte ildsjæle fundet. Det betyder ikke, at interessen blandt medlemmerne for at sejle er forsvundet, nej det har blot ændret sig i retning af flere og større kølbåde, som kappes på deres måder og præmisser, og at være tursejler er nu heller ikke noget at kimse af.

Endelig må vi i sejladshenseende ikke glemme skolesejladsen, hvor SGS stadig har to skolebåde, som er aktive. Disse to både har i gennem mange år uddannet mange nye sejlere på betryggende vis. Samtidig er sejlarskolen en god introduktion til sejlkubben.

Et andet omdrejningspunkt i SGS er klubhuset eller selve klublivet. De første 10 år af klubbens historie var "klubhuset" i sommerhuset hos Edmund Ussinger. Det første klubhus, som blev anlagt ved havnen, var meget lille og var måske mere et sted, hvor klubben kunne opbevare sine ting, og som kun få havde nøgle til. Der skulle gå endnu 9 år før SGS fik det klubhus, som vi i dag kender, men som har gennemgået foryngelseskure gennem tiden – sidst til 50 års jubilæet.

Vi kan i dag takke nogle fremsynede, initiativrige og arbejdsomme bestyrelser og medlemmer for det klubhus, vi nu har. Det har været et kæmpe arbejde at etablere, da det hele jo står på pæle, som er spulet ned i havbunden.

Både her og ved starten af SGS samt med det første klubhus har der hersket en pionerånd, som vi ikke ser så tit mere. Det er som regel sådan, at ånden først kommer ud af flasken, når der er brug for den, og vi kan så glæde os over, at der ikke er de store udfordringer i klubben for tiden.

At en sejlklub er andet og mere end entusiastiske sejlere, har medlemmerne i SGS for længst leveret belæg for. Igen med klubhuset som centrum har der været utallige sammenkomster til foredrag, fester og alt muligt andet med socialt islæt, som at hygge sig i gode sejlervenners lag, hvor man får de sidste nyheder og et par gode råd med på vejen. Festerne, som måske kunne udgøre et kapitel for sig selv, skal jeg ikke komme nærmere ind på her, da jeg jo kun har været med i ”nyere tid”. Men festligt og fornøjeligt – det er det altid.

Glemmes skal heller ikke, at klubhuset danner rammen for det som i dag kaldes Tirsdagsbevægelsen, og som består af fortrinsvis lidt ældre mandlige medlemmer, som enten stadig sejler eller har sejlet. Denne ”bevægelse” har nu bestået i 20 år og er stadig super aktive, både når det gælder hjælp i klubben, men også med oplevelsesture ud af huset.

Når jeg taler om omdrejningspunkter i klubben skal klubbladet Prikken absolut også med. Det har været det faste, vigtige bindeled og informationskilde i gennem alle årene. Som med andre ting i klubben er det også her gået lidt op og ned, afhængig af flittige skribenter, redaktører og bladudvalg. Også på dette felt er tiderne skiftet, så i dag kan alle informationerne hentes på vores hjemmeside. Kun ved særlige lejligheder, som her ved jubilæet, udsendes der i bladform. Det skal dog ikke afholde nogen fra at komme med gode, sjove indlæg – de vil blive bragt med det samme.

Som jeg startede med at skrive, har alle klubber en historie - og naturligvis har SGS sin helt egen - og dele af den er beskrevet i 50 års jubilæumsbladet.

I bladet, du sidder med her, finder du de sidste ti år beskrevet af Jørgen Jespersen, som han i gennem sin brille har oplevet det.

Dronningen og Prinsgemalen besøgte i 2005 Mosede Havn. Bl.a. for at handle fisk.

Det er vanskeligt at få alt nedskrevet på papir, og vi har forskellige måder at huske tingene på, så i stedet for om ti år at læse, hvad der er sket, så kom og vær med og sæt selv dit præg på udviklingen i SGS.

Ved en lejlighed som denne, er det også naturligt at kigge fremad. Dog vil jeg undlade at se for dybt i krystalkuglen, for som en meget kendt dansker engang sagde: ”Det er svært at spå – især om fremtiden”.

Dog kan jeg konstatere, at SGS er inde i en rolig periode, hvor medlemstallet formentlig vil stagnere. Selv om vi i øjeblikket igen prøver at få gang i en optimistafdeling, vil den aldrig blive som i fordums tid, ligesom kølbådskapsejladserne heller ikke vil komme på det førhen så høje antal deltagere.

Det behøver nødvendigvis ikke at være negativt – det er nærmere et udtryk for den tid, som vi nu en gang lever i, og den skal vi selvfølgelig få det ypperligste ud af sammen, samtidig med at vi altid skal være årvågne for nye tiltag og nye muligheder.

Jeg vil hermed ønske alle medlemmer i SGS tillykke med 60 års jubilæet, og håber I vil møde talstærkt op til både receptionen og til selve medlemsfesten.

Ove Strøm Jørgensen
Formand



www.sgs-greve.dk

Sejlkubbens hjemmeside på internetadressen www.sgs-greve.dk er vejen til hurtig og opdateret information om Sejlklubben. Her finder du både de rimeligt statistiske informationer om bestyrelse og udvalg, og de seneste nyheder om begivenheder i Sejlklubben.

Fra hjemmesiden kan du læse om Sejlkubbens aktiviteter lige fra sejlerskole til kapsejlads, du kan melde dig ind i Sejlklubben, og du kan tilmed kommentere på indlæg på 'bloggen'.

Bliv mindet om det nyeste

Som noget nyt tilbyder teknikken bag hjemmesiden, at sende alle interesserede en automatisk e-mail hver fredag eftermiddag, hvori det meddeles hvilke nyheder der er slået op i ugens løb.

Der er også mulighed for at følge med via RSS. RSS betyder Real Simple Syndication, som på dansk bliver til noget i retning af 'meget let nyhedsstrøm'. For at blive orienteret om alt det der foregår på hjemmesiden via RSS, skal man have en RSS læser. De fleste mail-programmer fungerer vist også som RSS læser, oftest uden at brugeren behøver forholde sig synderligt aktivt til det. Nederst på hjemmesiden i venstre side findes

under menupunktet Meta to RSS valg. Det ene er for nyheder, det andet for kommentarer til nyheder. Klik på dem og så bliver du sikkert guidet af din RSS læser.

Del med resten af Sejlklubben

Som det kan læses andet steds i dette blad, så har det næsten altid været sådan, at stof til Sejlkubbens blad Prikken var lidt en mangelvare. Set med redaktionens øjne ihvertfald. Hjemmesiden udkommer i sagens natur i et meget fleksibelt format, og hjemmesiden står derfor aldrig og mangler stof bare for at fylde op.

IMIDLERTID og NATURLIGVIS er medlemmernes bidrag ikke mindre væsentlige af den grund. Hjemmesiden er kun det medlemmerne gør den til, og redaktionen sidder klar næsten 24-7 til at modtage tekst og billeder.

Vi hjælper gerne med at skrive historien, spørgsmålet, eftersøgningen eller hvad det måtte være. Og sjove billeder i sig selv og piger der sejler er vi vilde med. Skriv til os på jesper@sgs-greve.dk.

!! HAPPY ANNIVERSARY !!



Funks Fisk & Skaldyr har mere end 20 års erfaring med fisk og skaldyr. Vi opkøber vores fisk på auktioner. Vi går altid efter det bedste og går ikke på kompromis med kvaliteten.

Funks Fisk & Skaldyr leverer også til kroer, institutioner, kantiner, bofællesskaber, virksomheder o.lign.

Vi lever fuldt ud op til lovens krav om fisk, men da vi mener at loven ikke er nogen garanti for en god kvalitet, stiller vi selv yderligere krav til de fisk vi forhandler.

Vi garanterer en top kvalitet, da vi sørger for den korteste vej og tid fra hav til bord. Ligeledes vælger vi, ud fra vores 20 års erfaring med fisk og skaldyr, kun den bedste kvalitet.

Vi køber hver dag vores fisk lige efter den er kommet i land, direkte på auktionen. Vores fisk og skaldyr er konstant på is, hvilket holder varen frisk.

Hvis I ønsker yderligere information, har spørgsmål til hvad vi kan skaffe eller lignende, så er I meget velkommen til at kontakte os.

Funks Fisk & Skaldyr | Havnevej 7 | 2670 Greve | www.funksfisk.dk

Telefon: 4615 5213 | Telefax: 4615 5274 | E-mail: kontakt@funksfisk.dk

Tirsdag - Torsdag: 10:00 - 17:30 | Fredag: 10.00 - 17.30 | Lørdag: 09.00 - 13.00



THURAH
Transport
Etab. 1881

2002 - 2012

Af Jørgen Jespersen

2002

Sejlkлубben Greve Strand kom på fornem vis gennem sit 50 års jubilæum. På den sejlsportslige del af arrangementet var der inviteret til DM i dansk 470 jolle, Sniper og Ok jolle. De to jolletyper mødte op, og kæmpede om værdigheden, men Sniperne i Danmark dukkede ikke op, angiveligt fordi det var for dyrt at deltage. Enkelte besætninger var ankommet, men pakkede sammen igen. Bestyrelsen valgte, at inde fryse DM-plaketterne for Snipen frem til sæsonafslutningen. Dette var dog kun en lille skønhedsplet på et ellers meget vellykket arrangement. Med frisk mod tog vi fat på et nyt årti, med forventningen om at der lå en god tid foran os, der kunne byde på fremgang og aktivitet med enkelte åbne kapsejladser.

Sejlkлубben var på dette tidspunkt ledet af: Formand Hans-Ole Petersen næstformand Eiler Nielsen, kasserer Britta Pedersen, sekretær Annie Madsen og bestyrelsesmedlem Lars Dalgaard. Bestyrelsessuppleanter var Niels Flandrup og Heino Sayk. Revisorer var Jørgen Krogdahl og Jørgen K. Petersen. Revisorsuppleant Aage Tygesen.

Bestyrelsen havde vinteren forinden forestået istandsættelsen af klubhuset som var en meget stor opgave og bekostelig. En del af midlerne til dette var hensat i årene efter 1995-generalforsamlingen, med tanke på en udvidelse eller forbedring af klubhuset.

I gennem syv år havde der været bordtennis i klubhuset om vinteren, en enkelt aften om ugen. Foregangsmændene for dette var folkebådssejlerne Preben Dalum og Steen Harmig. Der var adskillige sejlere i den modne alder der deltog, og også nogle juniorer. Sejlkлубben Enighed besøgte SGS på træningsaftenerne, hvilket førte til en udfordring fra dem, om at mødes på Sankt Annæ gymnasium en aften ud på foråret. En rigtig hyggelig aften som SGS kom vindende ud af.

Erik og Inge var på langfart i årene 2002-2004



August 2002: DM for 470, Sniper og OK-joller (p121)



Hans-Ole Petersen



Forfatteren selv under renovering af Klubhuset



2003

Optimistafdelingen med Zoom 8 joller og Ynglingen var efter tiden med Vagn Lund som en meget aktiv leder, skrumpet noget ind og lå i perioder næsten helt stille. Der blev dog pustet liv i afdelingen igen af skipperen på Safiren, Red Devil, Ole Olsen fra Tune, som endda kunne byde på en betydelig fremgang. Herefter fortsatte afdelingen med Søren Rasmussen og andre ledere. Ynglingen fortsatte med at sejle med Erik Lund som skipper.

Havnen havde opført et nyt masteskur som betød en stor forbedring af processen med at henlægge masterne om efteråret. En af dem der var rådgiver på dette projekt, var en "gammel" SGS sejler Christian Ussinger. Masterne kan køres ind med to kædeblokke og lægges på plads. Alt er godt og alle er tilfredse med denne løsning. Men der blev nogle uoverensstemmelser mellem Hans-Ole og havnen omkring prisen for at henlægge masterne således at havnen fastsatte prisen Kr. 100. SGS formanden ville have Kr. 200. Måske var sådanne forhold medvirkende til, at Hans-Ole ønskede at stoppe som formand ved generalforsamlingen i 2004. Næstformanden Eiler Nielsen ønskede ikke at overtage roret, og ingen andre havde mod på opgaven. Der skulle en ekstraordinær generalforsamling til, hvor Jørgen Ærenlund lovede at varetage embedet et år. Alle åndede lettet op, vi havde nu et helt år til at finde en ny formand. Men Jørgen kom gennem det første år med bravour, og var klar til at tage to år mere.



Jørgen Ærenlund

2004

Jørgen Ærenlund har været medlem af SGS siden 1972 og aktiv på mange led i klubben, f.eks. sejlerskolen som censor i praktik og undervist i teori på aftenskolen. Jørgen har med Jens Mortensen startet tirsdagens familiesejlads. Inden for Dansk Sejlunion havde han gode forbindelser og var med i skabelsen af tursejlerhåndbogen. Kort sagt et rigtig klubmenneske. Valget indvarslede en god periode i det nye årti også økonomisk, idet Jørgen var god til at skaffe sponsorstøtte til joller m.m. fra f.eks. ejendomsmægler Henrik Kjeldskov. I forholdet til foreningen Mosede Havn, var dette en rolig periode. Jørgen havde taget en gammel ide op om jul for børn. Julemanden ankom fra "Grønland" i båd, og lagde til ud for klubhuset til børnenes store begejstring. Flere har lagt båd til dette arrangement gennem tiden. Vejret kan være en upålidelig partner, men de sidste to bådejere Otto Ellermann og Keld Mortensen har holdt tappert ud i adskillige år. Den sidste julemand var Freddy Kjærgaard, men han følte sig ikke rigtig hjemme på de skrå brædder. Alle 13 udvalg i SGS var i denne periode fuldt bemandede. Redaktionsudvalget med Jan Emkjær, Leif Bertelsen og Margit Mortensen arbejdede støt og roligt med at skaffe stof til medlemsbladet Prikken. Margit var især travlt optaget med at skaffe annoncører til bladet. Der var dog altid problemer med at skaffe relevant stof.



Ole Olsen



Juletræsfest

2004 var året, hvor en båd på langfart nåede tilbage til Mosede. Erik Nyby og Inge kom efter to år 23/8-2004 ind i havnen efter at have været i Caribien. Turen havde budt på mange strabadser men også store oplevelser. De besøgte de Hollandske Antiller samt de Franske og Engelske øer, ligeledes de tidligere Dansk Vestindiske øer.

Det har altid været svært at finde på noget nyt til at engagerer medlemmerne om vinteren, så opfindsomheden skal være stor. Et eksempel er whiskysmagning som fik flere sejlere til at føle sig "søsyge". Senere blev det fulgt op med rødvinssmagning, kombineret med et indslag fra Jyske Bank i Greve. Alle havde stive ører, da vi blev præsenteret for diverse banktilbud. Jesper Borgstrøm fra Greve Centret stod for de fem italienske vine vi skulle stifte bekendtskab med, og som blev fulgt op af en forklaring om vækstmuligheder, jordbund, produktionssystemer og afsætning. Et indlæg i Prikken om denne aften var åbenbart kommet på nettet, hvilket Jesper var meget begejstret for, så vi må alle have gjort os godt bemærket.

2005

Medlemmernes trang til at sejle ud i helt fremmede områder på eventyr, er stadig uforandret. Således var Bent Jørgensen og Annegrethe på tur i deres båd Zephyr af de europæiske floder og kanaler, de nåede frem og tilbage fra Middelhavet over en

periode på to somre i 2005-6. Ligeledes en stor tur til Larvik der ligger et stykke forbi Oslofjorden.

I sensommeren havde Mosede Havn besøg af hendes Majestæt Dronning Margrethe og Prins Henrik Kongeskibet Dannebrog ankrede op ud for havnen, majestæterne blev sat i land i en chalup ved det store slæbested foran havnekontoret. Vejret var med høj blå himmel og ingen særlig vind, flagene blafrede roligt og den røde løber var rullet ud. Borgmestrene for Køge Bugt kommunerne bød velkommen, og vores havnefoged Per Orland var i dagens anledning i en fin uniform. Anledningen var, at de kongelige skulle besøge kommunerne, Askerød og Vejleåkirken i Ishøj, hvor dronningen havde interesse i at se et stort glasmosaikarbejde. Hele dagen var havnen fyldt med sejlere og greveborgere. Hen på eftermiddagen returnerede Majestæterne til havnen, men trådte uden for det afspærrede område til sikkerhedsvagternes synlige bekymring. Prins Henrik havde fattet interesse for at se, hvad fiskerskipper Claus Olsen havde af fangst i båden. Der var blandt andet en del fisk som er mest kendt for at være i ferskvandsområder, så dem mente Prins Henrik ikke var fanget ved Mosede. Dronning Margrethe bekræftede dog at den var god nok, idet Køge Bugt er brakvandsområde. Prins Henrik og Claus Olsen forhandlede så om prisen på fiskene. Det endte med, at Claus fik en kasse med rødvin og en hvidvin af prinsens egen produktion. Fiskene blev senere hentet af en chalup.



Hendes Majestæt Dronningen med følge besøger Mosede



Havnefoged Per Orland



Bent Jørgensen og Annegrethe var i Zephyr gennem de europæiske vandveje i Middelhavet og retur. Det er SGS-båden øverst.



2006

Standersætningen var dette år en særdeles kold fornøjelse og alligevel var formanden Jørgen Ærenlund mødt op i blå jakke, hvid skjorte med slips som det bør være i en sejlkлуб. Medlemmerne frøs med anstand i deres vintertøj, men alt blev gennemført med den stil som denne dag kræver. Allerede St. Bededag d. 14. maj gennemførte IF sejlerne en træningssejlsads med ti deltagende både fra de tre klubber SGS, SKB og HVS, som vandt sejladserne. Man må sige om denne bådklasse, at trods tilbagegang formår de til stadighed at puste liv i deres arrangementer. Familiesejladserne er dette år nået op på hele 28 tilmeldte både, men det er nok et udtryk for at SGS-medlemmerne indhentes af alderen og derfor ikke har lyst til den lidt mere voldsomme kapsejlsads om onsdagen der kræver spilerhåndtering.

SGS lever lidt i skyggen af klubberne i den nordlige del af bugten. Det har bestyrelsen gennem flere årtier forsøgt at rette op på. Det kræver at man er udadvendt og har gå-på-mod. Et eksempel det år er, at der blev sendt en ansøgning til Greve Kommune om støtte til skolebådene, der trængte til nye sejl. At være sejl på en skolebåd er et hårdt liv, idet eleverne lærer at lægge sejlene sammen og denne øvelse ofte foregår på bådbroen, en håndtering der slider. Kommunen havde heldigvis stor forståelse for dette problem og bevilgede midler til to stk. storsejl, to stk. Genua og to stk. Fok pris i alt kr. 33.312,50. Der er yderligere dette år doneret penge til kapsejlsadsbøjer samt det halve af en følgebåd til ungdomsarbejdet. Den anden halvdel af båden, skænkede Home v/Henrik Kjeldskov A/S hvilket førte til at båden fik et navn der er sammensat af kommune og Home nemlig "KomHome".

En trist hændelse indtraf om natten den 7. september, da det ene pakhus brændte ned. Til alt held opdagede havnevagten branden og fik alarmeret brandvæsenet, som fik begrænset skaden til denne ene bygning, der helt nedbrændte. Der var dog skader på dykkerklubbens hus som ligger bagved. Under en mere uheldig vindretning kunne denne brand nemt have raseret havnens bygninger og broer. Havnevagten viste hermed sin berettigelse på bedste vis. Også inden for tyveri og hærværk, har det været muligt at dæmme lidt op for, men helt at undgå uheldige episoder har ikke været muligt, kan vagtmesteren Leif Engeltøft meddele.

I vores klublokale kan vi i dag betragte en meget flot model af Kongeskibet "Dannebrog". Det er bygget af et tidligere medlem Willy Olesen og tilgået klubben i 2006. Da Willy ikke er mere, skænkede hans kone Dagmar modellen til SGS, idet hun også var medlem. Willy var god til det håndværksmæssige, og byggede selv en Polaris Drabant sammen med sin søn Erik. I sine pensionistår kom Willy i tirsdagsbevægelse, hvor han ofte var villig til at give en vise uden musikledsagelse. Den monter som ovennævnte model står i, er tilpasset af klubhusmedlemmet Henning Møller Nielsen, som er "far" til klubbens fine snedkerarbejder, når det er aktuelt, samarbejder med John Johansson og Jørgen Jespersen i klubhusudvalget. Det største projekt dette år var renoveringen af Humlebo. Som bruges af skoleudvalget i den ene halvdel, og som lagerbygning i det resterende. Greve Kommune donerede kr. 45.000 til opgave. Behovet for denne bygning forstærkedes da pakhuset brændte og vi måtte afstå den plads vi havde lejet. Døre og vinduer blev udskiftet, samt profilplader opsat på gavle og facaden. Bygningen er en gammel skolepavillon som SGS fik tilbudt af Greve Kommune i 1985, hvor den var blevet overflødig fra Karlslunde Skole.



Skolebådene, instruktører og elever



Jørgen Ærenlund, Eyvind Olsson, Ebbe Skovdahl, Jens Mortensen og Mogens Kaae overtog Kay Dideriksen's båd for at udforske kanalerne sydover

2007

At medlemmerne har trang til at udforske andet end åbent hav, kom tydeligt frem da klubbens æresmedlem, Kay Dideriksen, i en alder af 90 år, solgte sin motorbåd, en Nordisk Snekke. Køberne var en gruppe SGS sejlere bestående af: Jørgen Ærenlund, Eyvind Olsson, Ebbe Skovdahl, Jens Mortensen og Mogens Kaae klubbens tidligere formand fra slutningen af 1976 til 1982. Tanken var, at de skulle besejle kanaler og floder i Europa med udgangspunkt i Berlin området. Båden blev frisket op i løbet af 2007 og afsejlede i 2008 mod syd. Starten var nær gået gruelig galt, da første låner Eyvind Olsson faldt overbord et stykke uden for Mosede Havn. Uheldet blev dog jagttaget fra havnen, så man fik fisket Eyvind op i sidste øjeblik. Uheldene fortsatte: Ror der blev revet af, noget i skruen og motorproblemer. Efter ca. fire år blev projektet droslet ned og Mogens Kaae overtog båden, der i dag ligger i kalvehave. Der havde dog også været mange glæder omkring samarbejdet, eller konsortiet, som vi kaldte det i daglig omtale. For øvrigt kom båden også ind på de Hollandske kanaler.

I april fejrede vi Kay Dideriksen's 90 års dag i klubhuset. Ud på eftermiddagen ankrede kongeskibet Dannebrog op uden for Mosede Havn. Vi fik en del fornøjelse ved at fortælle Kay, at det havde vi arrangeret for ham i dagens anledning, idet Kay har nogle kongelige hæderstegn. Forklaringen var dog – må det formodes – en helt anden.

Generalforsamlingen 2007 bød på formandsskifte idet Jørgen Ærenlund havde opfyldt, hvad han havde lovet. Beklageligt var det, at der ikke var nogen kandidater der ønskede at stille op. Der var lange pauser i forsamlingen, men til sidst besluttede



Kay Dideriksen

man sig for at udskrive en ekstraordinær generalforsamling. Da vi mødtes igen, var der umiddelbart heller ikke nogen kandidat. En tid sad medlemmer og bestyrelse roligt, kikkede hinanden i øjnene, da pludselig en sagde, at det kunne han da påtage sig. Således blev Jesper Bay Esbensen til SGS nye formand. Jesper var et forholdsvis nyt medlem i klubben med en båd af typen Spækhugger, der blev brugt til kapsejlad og hyggesejlad. Perioden indvarslede nogle forholdsvis stille år i klubbens liv. Familiesejladser og kapsejladser fortsatte som de traditionelt har gjort i mange år. Gennemsnittet på hver sejlad er ca. 13-15 både, hvilket må siges at være udmærket i en klub der i alt har 60 aktive både. Vores nye formand blev tilfældigvis valgt i en periode hvor interessen for sejlad var stærkt aftagende, hvilket har ramt klubberne over hele landet.

2008



Vinterarrangementer har i en del år været tilrettelagt og velgennemført af et oplagt kapsejladsudvalg. Efterhånden som ideer til både muntre og seriøse indslag var udtømte, blev der lidt stille på den front. Dog huskes en udmærket klubaften, der var arrangeret af Allan Jensen og Jesper, hvor der blev serveret noget så specielt som svinekæber. Ligeledes en aften, hvor Allan havde fået fat i en film om et norsk skoleskib, som var meget interessant.

Prikken er stadig den udslagsgivende informationskilde, som bringer nyheder, resultater og sejleroplevelser ud til alle medlemmerne. Selv om oplevelserne i sejlerlivet er mange og spændende, er det ikke alle, der når bladets spalter.

Da portoen for fag- og klubblade steg til en uhørt høj pris, tilbød Tirsdagsbevægelsen velvilligt både at pakke og udbringe bladet i Greve. For at følge tidens tendens, ændrede bladet udseende til A4 format i rigtig flotdybtryk. Dette initiativ blev godt modtaget af medlemmerne, også selv om der blev færre udgivelser om året, hvilket naturligvis også betød, at nyhedsværdien blev begrænset. Derfor lå det lige for med en hjemmeside, og efter i en periode at informere i både blad og via hjemmeside, er vi nu gået helt over til information på nettet, dog med undtagelse af indkaldelser til generalforsamlinger, som ifølge lovene skal foregå skriftligt.

2009

Lederen af juniorafdelingen gennem de seneste år ønskede desværre at stoppe, hvilket foranledigede at juniorafdelingen måtte indstilles. Da der i den efterfølgende periode ikke kunne findes ledere til denne ellers så livsbekræftende afdeling, besluttedes det at sælge nogle af jollerne, som blot henstod. Således blev Ynglingen solgt til Faxe Ladeplads Sejlklub. Zoom 8 jollerne blev også afviklet og optimistjollerne oplagret til bedre tider.

Efter i mange år at have dispositionsret over 62 havnepladser som Sejlklubben administrerede og tjente en smule penge på, opsagde Mosede Havn denne aftale. Mange af vores pladser var små, og kunne ikke udlejes i perioder, ligesom man skulle være medlem af SGS for at leje dem. Det var heller ikke nemt at se, hvem der havde hvad, idet der byttedes pladser med havnen for at få det til at gå op med bådenes størrelse. Havnen har dog ikke været smålig gennem sejlklubbens eksistens. Skolebådene har ligget gratis i perioder, og ligeledes andre af klubbens både. Det kan også nævnes, at havnens formand Jørgen Aufeldt, gennem flere år, har stillet bådmateriel til rådighed for og optagning af bøjer til kapsejladbrug, for et mindre vederlag.

1999. Der er stil over det når trucken skal på land.



2010

Ved generalforsamlingen blev der stillet forslag om, at passivt medlemskab skulle slettes, og erstattes af begrebet støttemedlem. Forslaget kom fra Jørgen Ærenlund og Jens Mortensen, samt en gruppe der stod bag dem. Det var faldet gruppen for brystet, at antallet af passive medlemmer var stadigt stigende, og samtidig flittig brugere af klubhuset. Især i frokostklubben kaldet "tirsdagsbevægelsen" var der adskillige med dette medlemskab. Flere aktive truede med at melde sig passive, hvis der ikke blev gjort noget ved dette problem. Bestyrelsen undrede sig over, at det var nødvendigt med vedtægtsændringer, men forslaget blev vedtaget. At definere hvad der er et passivt medlem er ikke vanskeligt, idet medlemmet forlader området, men ønsker at have tilknytning til klubben, for eventuelt senere at vende tilbage. Det er ikke en der sidder i klubben 50 tirsdage om året og som kommer og går jævnlige. I øvrigt fik bestyrelsen mandat til en revidering af klublovene frem til næste generalforsamling.

Af andre spændende indlæg var der en sejlerpige der protesterede mod kønsdiskriminering, da hun ikke kunne komme i klubhuset de 2,5 timer frokostklubben er der hver tirsdag året rundt. Disse spisene 46 aktive SGS medlemmer kalder sig Tirsdagsbevægelsen, fordi de stadig trods alder er i stand til at slæbe sig ned i klubhuset, hvor ældste aktive medlem er 95 år. Protesten fra spindesiden er i øvrigt fulgt op de efterfølgende år senest 2012. Interessant er det dog, at deres mænd er særdeles velanskrevne medlemmer af dette spisende selskab. Andre hustruer syntes det er herligt, at mændene gør sig usynlige nogle timer og forsvinder hjemmefra, som det nu er forekommet i 20 år.

Aktiv rekruttering af nye medlemmer er fortrinsvis sket gennem klubbens juniorafdeling, men seniorer har også interesse i at lære at sejle. Det er en god investering, at melde sig ind i en sejlernes skole hvor man gradvist indøver at håndtere en båd. Samtidig er det en introduktion til klubben, hvor man kan få kontakt til de mange bådejere der altid mangler en gast, men det kræver dog en indsats af en selv. SGS sejlernes skolen har

KLASSIKER

- Design til det super-minimalistiske hjem eller den klassiske indretning



RAIS[®]
ART OF FIRE

Greve Pejsecenter

www.grevepejsecenter.dk

Mosedede Strandvej 68
2670 Greve
Tel. 43601347
info@grevepejsecenter.dk

eksisteret i mange år først med private både som Solitude, ejet af skipper Harry Bernfeldt som instruktør og censor, men også mange andre velmenende bådejere. I 1979 fik SGS sin første skolebåd, som blev ført af Alex Gudmandsen der i al stilhed har uddannet mange sejlere, uden dog at gøre noget særlig væsen af sig. Her i 2012 er Alex stadig aktiv instruktør, og det i en alder af 70 år. Poul Ottesen har i mange år ledet sejlerskolen sammen med instruktørerne og to båds mænd der sørgede for, at bådene var i forsvarlig stand. SGS har i dag to skolebåde der er blevet brugt meget, men elevtallet er stærkt svingende. I sidste del af firserne sejlede de alle ugens hverdage og kunne lånes i weekenden.



Yderst til venstre Alex Gudmandsen, i mange, mange år og stadig instruktør i Sejlerskolen. Billedet er fra 1992.

Medvirkende årsager til et vellykket IF-DM var isafkølet moleøl, godt vejr og god mad.



I forsommeren havde SGS fået tildelt DM i International Folkebåd kaldet IF. 18 både deltog heraf fem fra SGS. Der havde op til dagen været stor travlhed i klubben. Invitationer skulle ud, bureau etableres, telt stiles op, hjælpere skaffes og en dommer og baneleder hyret. Det blev Flemming Palne. Sejladsene indledtes med en tune-up sejlads onsdag aften, hvorefter der fulgte tre hårde dage med start kl. 10:00 og slut ca. 14:30. Alle sejlads var begunstiget med sol, varmt vejr og tilpas vind. Dommerbåden var havnens største sejlbåd, der var lånt af John Seroff bedre kendt som flyver-John. Hele stævnet blev holdt i en god og sportslig atmosfære, med moleøl til alle når bådene kom ind. to både fra SGS klarede sig pænt, idet Niels Fjøs, Poul-Erik og Hans Henrik blev nr. 5 og Niels Flandrup, Bo og Jens nr. 6. Det hele sluttede lørdag aften med en gallafest og præmieuddeling som vores formand Jesper nærmest klarede som en entertainer. Danmarks mester blev en båd fra Hvidovre Sejlklub "Suset" med Arvid Andersen, Charlotte Jessen og Bent Aabin. Gallamiddagen stod SGS's to "mesterkokke" for, Helge Christensen og Jørgen Ærenlund. Hele arrangementet skal Jesper Bay Esbensen og hans hjælpere have stor ros og tak for. Det var virkelig noget der klædte SGS efter flere års stilstand med de åbne kapsejlads.

**RECEPTION
I KLUBHUSET
11. AUGUST 2012
13:00 - 16:00**

2011

Generalforsamlingen 2011 stod over for at skulle vælge ny formand. Jesper ønskede ikke at fortsætte efter at have været fire år på posten. Der var ingen der havde lyst til at afløse, så derfor skulle vi igen til en ekstraordinær generalforsamling. Her faldt valget på Ove Strøm Jørgensen, der har været medlem af bestyrelsen i flere år. Ove er med sin hustru Sonja en flittig tursejler, og deltager også i den ugentlige familiesejlads. Derudover har Ove brugt mange sæsoner som instruktør i SGS sejlerskole. At Ove skal stå for klubbens jubilæum, kom vist nok som en overraskelse for ham selv.

De varslede ændringer af lovene fra 2010 var fremlagt på den ordinære generalforsamling til afstemning, og blev alle vedtaget efter nogen diskussion. Der var ligeledes en del debat vedrørende skift af vognmandsfirma, til isætning og optagning af vores både, idet mange gerne havde set at vognmand Viggo Rasmussen fortsatte.

Hver onsdag sejler stadig ca. 13-14 både efter ISAF og Dansk Sejlunions regler på en bane ud for Mosede Havn, og et lignende antal deltager tirsdag i familiesejladserne, der er efter søvejsreglerne. Klubberne i den nordlige del af bugten har i ca. 15 år hver tirsdag afholdt fælles kapsejlads. SGS er den sydligste klub der deltager med ca. 4-5 både. Det er f.eks. Bjarne Carlsen i 806, Jann Klausen i enten Dynamic 35 eller Centerline 40, Bjarne Steen Olsen med sin X40, Ole Olsen i Safiren Red Devil og i flere år har Lars Dalgaard med IF og senere X334 deltaget. Men flere har gennem tiden deltaget. Udover dette er der Sjælland rundt, Fyn Cup, Fyn Rundt og de store kapsejladser i Sundet, der har medlemmernes interesse. I Køge bugt slutter kapsejlads sæsonen ofte med Køge distance på 30 sømil bugten rundt. Det er en sejlads der i mange år har haft tilslutning fra SGS der i 2011 havde fem både med.



Formand fra 2011 Ove Strøm Jørgensen forsøger at skjule sig bag en rullegenua. Meget mere fotogene Sonja står i cockpittet.

Bedst placeret SGS'er dette år blev "2 Bad", Jann Klausens Dynamic 35, den blev nr. 2 overalt. Vinteren er forløbet stille. Siden standeren blev nedtaget, er SGS krøbet lidt i hi. Julefesten for børn har været ophørt i en årrække, fastelavn med tøndeslagning om søndagen er opgivet. Årsagen skal nok ses i lyset af, at ingen rigtig har mod på at engagere sig i festudvalget, som derfor har været uden skipper i en årrække. Tirsdagsbevægelsen holder dog skansen med møder og udflugter til forskellige institutioner. Ligeledes har kaffeklubben været i gang hele vinteren godt hjulpet af Finn Hegner og Preben Dalum, men der er dog stadig plads til lidt flere ved bordene søndag mellem 10:30 til ca. 12:30.



Sven J. Olsen, Dyrlæggen, var med til at stifte Sejlklubben Greve Strand i 1962. Sven døde i 2012 96 år gammel.



2012

I februar afgang SGS mangeårige æresmedlem Sven J. Olsen ved døden 96 år gammel. Dr .med. vet og ridder af Dannebrog. Sven's kølbåd J32 Strepto var en af de første kølbåde der fik plads i Mosede Havn. Sven fulgte til det sidste med i hvordan det gik klubben, da han jo var medstifter i 1952 og ligeledes hovedforfatter af jubilæumsskriftet Prikken. Dyrlæggen som han kaldtes i daglig tale holdt foredrag, da Greve byråd besøgte SGS og havnen. Ligeledes aktiv i tirsdagsbevægelsen. Æret være hans minde.

Der var tre foredrag i vintermånederne. I januar fortalte Erik Nyby og Inge om deres tur til Caribien i 2002-2004 der var ledsaget af lysbilleder og film. I marts var der stjerneaften med Jørgen Albertsen. Først teori og senere praktik på broen foran klubhuset. Vi fik set både Jupiter og Venus m.m., og heldigvis var der skyfrit. Senere i marts kom Søren Rasmussen og fortalte om førstehjælp til søs, hvilket han har et grundigt kendskab til, da han har været læge i helikopterberedskabet. Det var tre gode indslag der var helt i tråd med SGS's mangeårige vintertilbud, som har været savnet i en årrække. Generalforsamlingen 2012 forløb stille og roligt. Kontingenterne forblev som de har været de senere år. Formanden fortalte om klubbens virke og status,

og måtte konstatere, at vi nu er 162 medlemmer. Angående den meget kritiserede mastekran i havnen, kunne Formanden oplyse at der var indkøbt en anden men brugt kran, som SGS forærede til havnen. Vores i flere år stillestående ungdomsafdeling kan måske i år vågne op af sin dvale, idet der er indgået et samarbejde med Solrød Strands Sejlklub som tog sin begyndelse i 2011 med hovedvægt på optimistjollerne.

Havneudvalget har indstillet arbejdet. Årsagen skulle være at Lasse Nielsen, Johnny Haastrup, Niels Flandrup og Niels Fjøs skulle have nået en moden alder. En dags arbejde med stativer og våde remme er krævende, men der kunne desværre ikke findes nye, friske gutter til dette hårde arbejde, der ofte har fundet sted i blæst, slud og regn i samarbejde med havnefogeden og hans truck. Til gengæld er festudvalget ved at komme op i fart med Vibeke Mortensen ved roret, og et turudvalg med Jan Emkjær er blevet etableret, hvilket er glædeligt. Flere gange har der været gjort forsøg med et sådan udvalg, men deres mål har ligget meget langt uden for bugten. En fællestur der tilsyneladende har sat disse tanker i gang, er nok en tur til Lynettehavnen 3-4/9-2011 som var meget vellykket, med syv deltagende både. Formanden Ove Strøm Jørgensen underholdt med sin harmonika og det endda uden noder.

Den gamle tradition med at SGS's bestyrelse inviterede alle fra udvalgene tiltrædende og aftrædende til middag, er en glimrende ide der har sin rod i de udvalg der arbejdede med udvidelsen af havnen i slutningen af tresserne og begyndelsen af halvfjerdserne. Oprindeligt blev der budt på gule ærter med dertil hørende frem til 2007. Vi fik altid så meget at spise, så vi kunne trille derfra. Men som med så meget andet, sker der i tiden forandringer. Således ophørte leverandøren med at lave gule ærter, og valget faldt på en buffet, til daværende formand Jespers slet skjulte glæde og store ærgrelse for andre. I år fortalte vores kasserer at hun havde forhandlet prisen ned til det halve, hvilket gjorde at vi fik det halve at spise, eller var det fordi bestyrelsen, havde valgt en uheldig dag, nemlig fredag d. 13. april.

Nu skal vi indlede klubbens 60 års jubilæumssæson. Standerhejsningen finder sted d. 29/4 på en søndag som det altid har været en tradition for. Denne dag begynder kl. 10,00, hvor formanden holder en tale og standeren sættes, ledsaget af et par danske sange. Herefter tre gange hurra med efterfølgende sus. Alle går ind i klubhuset, hvor SGS er vært for et lille glas, og derefter er der kapsejlad. Kl. 13:00 mødes til fælles spisning her med sin medbragte mad og drikke. Dermed er vi godt på vej til SGS næste store mærkedag, som der forhåbentlig vil komme mange flere af.

- 0 -

Med sejlerhilsen
Jørgen Jespersen

Der var i alle henseender medvind til IF DM 2010. Her en duel mellem nr. 2 ved stævnet DEN 69 Admiralinden og de nærmest uovervindelige 1'ere i DEN 266 Koala.

Ved IF DM 2010 viste vi i Sejlklubben Greve Strand, at selvom, eller måske netop fordi, vi er en lille sejlklub, så kan vi faktisk lave nogle af de bedste stævner for de mindre klasser.



TAKE AWAY · BØFHUS · SELSKABER · CATERING

← **VELKOMMEN** →

TIL

JESPERS MAD&BØFHUS

VELKOMMEN

Et levende sted på Mosede Strandvej.

Vores største ønske er at du har en dejlig oplevelse når du besøger os.

Vi lever selv for netop denne stemning når god mad og vin, samt skønne mennesker mødes.

Vi har take away, bøfhus, selskabslokale og catering.

ÅBNINGSTIDER

Take away

Mandag – onsdag

Lukket*

Torsdag – søndag 16.00 – 20.00

Bøfhus

Torsdag – lørdag 17.30 – 23.00

Søndag 17.30 – 21.00

*) For mad ud af huset uden for normale åbningstider mail venligst på jesper@jespersmadhus.dk

Terrassen er åben når vejret tillader det. Ring og hør.



www.jespersmadhus.dk/pdf/selskabsbrochure.pdf

FORSIDEFOTO og her til højre:

Pondus Cup i Mosede for optimister kunne samle mange sejlere. SGS havde mange dygtige optimister, der deltog i stævner rundt om i landet, støttet af dygtige ledere og forældre.

På havnen lå bådene i 1980'erne på stativer i 3 lag og i de lokale sejlads, der foregik to gange om ugen, kunne der være op imod 40 optimister på vandet.

Foto: Bjarne Carlsen, 1985.





Bådene klargøres til lokal kapsejlad. Foto: Børge Carlsen, 1965.



Lokale pointsejladser i 1960'erne med start ud for havnen, her i frisk sydlig vind. Lidt ældre medlemmer kan måske ud fra sejlnumre, se hvem der deltog. Det kunne være folk som Jørgen Bond, John Adelgård, Brdr. Friis, Brdr. Nørgaard Petersen, Brdr. Carlsen, Erik Bredahl, Christian Ussinger og Kaj Christensen med den karakteristiske "flitsbuemast".

Til weekendstævner i Bugten, såsom Pinsestævne i Køge, Havnefest i Mosede, Grevedagene og Brøndbystævne med videre, kunne der ofte deltage omkring 50 Piratjoller. Sejlerne fra SGS var altid repræsenteret blandt præmietagerne.

Foto: Børge Carlsen

Billka

TÆNK STORT, BETAL SMÅT

TILLYKKE
MED
DE

kommunikator
REKLAMEVÆRKSTED
- mere markedsføring for pengene!